

**Gedichten voorgedragen bij Sachsenhausen-herdenking,
8 september 2023 door leerlingen van BS De Springplank uit Vught:**

Gedicht Emma Schoenmakers en Cato Steur

Oorlog

Bommen vliegen in het rond.
Gebouwen die instorten.
Het is niet oké.

Duitsers die de macht overnemen,
ze pakken alles af.

Als je anders bent dan mag je niks meer,
geen plezier,
een verbod op alles.

Je moet altijd opletten,
voor je het weet wordt je opgepakt,
meegenomen.
Weg van alles.

En dan wordt je opgepakt,
naar een kamp gebracht.
Met de trein naar een ander land
en daar om het leven gebracht.

Gedicht Cato van de Sanden

Wie wil er nou oorlog?

Hoe mooi zou het zijn,
als er geen oorlog was.

Dat er geen wapens waren,
dat iedereen in vrede leeft.

Dat we praten,
in plaats van vechten.
Dat we aardig zijn tegen elkaar.

Want wie wil er nou oorlog??